

Zonnewacht & Maneraad

written by

Poolster Producties

ZONNEWACHT & MANERAAD

SCENE 1: DE WOLKJES

Er komen vier wolken op het podium. Ze lijken een beetje te zweven [REGIE lopen, dartelen licht over het podium, in een rijtje achter elkaar]. de eerste wolk stopt en de andere botsen ertegen. De eerste wolk (CUMULUS) heeft een papiertje in zijn hand.

DONDER

Maar enfin waarom zijn we hier  
nu gestopt?!

Cumulus vouwt het papiertje open zodat iedereen het duidelijk kan zien. Kijkt eerst op het papier en kijkt dan naar de mensen die voor hem zitten.

CUMULUS

Grote hoofden... af en toe haar  
en af en toe kaal... ja, ik denk  
dat dit het 'publiek' is dat wij  
zoeken!

Cloudy heeft het niet begrepen.

CLOUDY

Wat?

Cumulus zucht.

CUMULUS

Noem jij mij een wat? Je wéét  
toch dat dat gevoelig ligt, we  
zijn vaak genoeg voor watten  
uitgescholden. Je mag dat niet  
zeggen!

CLOUDY

Wat mag ik niet zeggen?

Alle andere wolken zuchten geërgerd.

Donder reageert alsof-ie op ontploffen staat [REGIE: gebalde vuisten, een voet stampt op de grond].

DONDER

JA DAG MAG JE NIET ZEGGEN

Stratus komt snel tussenbeide, om ruzie te vermijden.

STRATUS

Dus dan kunnen we nu beginnen met  
onze grote openingsspeech?

CLOUDY

Ja! Tijd voor mijn rijmpje!

## DONDER

Gaan we dat echt doen? Dat gerijm  
is voor niks goed. Straks denken  
die mensen dat ze honderd jaar  
terug in de tijd zijn gereisd.

## STRATUS

Tijdreizen? Daar gaan we niet mee  
beginnen. Maar Cloudy heeft heel  
hard gewerkt aan het rijmpje, dus  
laat ons dat nu gewoon even doen.

Donder grommelt nog wat na [REGIE: Kruist armen over elkaar,  
stamp met één voet opzij] De wolken zetten zich op een  
rijtje, heel formeel naast elkaar.

## CLOUDY

Welkom welkom, bij Zonnewacht  
en Maneraad!  
De twee plekken waar dit verhaal  
over gaat.  
En tussen deze vijandige volken  
Leven wij, de wolken!

## CUMULUS

Jullie kennen ons van 't  
weerbericht  
Van het blokkeren van  
jullie zonlicht  
Van een oorzaak van gezeur  
en gezucht  
Van 'weer zo'n wolkje aan  
de lucht'

## DONDER

Maar denk ook eens aan ons  
misschien!  
Wij kunnen dat allemaal horen  
en zien!  
Wij zien wat jullie  
uitspoken, altijd!  
En van ons hoort ge toch ook  
geen verwijt?

## STRATUS

Let maar niet op hem, donder is  
wat zuur  
Maar geen nood, 't is niet van  
lange duur  
Wij wolken zullen jullie loodsen  
doorheen het verhaal  
Want niet alles komt goed over in  
zo'n overvolle zaal!

## CLOUDY

Van boven houden wij altijd een  
(MORE)

## CLOUDY (CONT'D)

overzicht.  
 Maneraad leeft in het donker, en  
 Zonnewacht in het licht  
 En we willen ons niet teveel  
 bemoeien...

## DONDER

Maar potvolkoffie die prutsers  
 kunnen het verknoeien!

## CUMULUS

In maneraad is 't altijd donker,  
 zij kunnen tegen de kou  
 zij leven in een luchtkasteel,  
 heel hoog in het blauw  
 Zonnewacht geniet van 't leven,  
 met de zon op hun vel  
 maar dat het niet zal blijven  
 duren, dat weten wij al wel...

## DONDER

En vanaf nu rijmen we niet meer  
 zenne. Het is hier godverdomme  
 wel de 21e eeuw he.

De wolken zweven het podium af.

EINDE SCENE 1.

## SCENE 2 : INTRODUCTIE MANERAAD

In het lakenfort.

[REGIE: Het is een optie om aan een kant van het podium een lakenfort te bouwen waarin de scènes van Maneraad zich kunnen afspelen. Je kan dat laten staan en de scènes in Zonnewacht meer vooraan of aan de andere kant van het podium laten plaatsvinden. In onze tutorial 'Hoe bouw je een lakenfort?' vind je alle details!]

Donker.

[REGIE: Kan met bijvoorbeeld een flauw lampje op podium, achter de acteurs zodat er schaduw gecreëerd wordt. Vanaf Mano begint te spreken kan het volledig licht (zachtjes) aan]

Op het toneel zien we figuren met donkere kleuren, warm ingepakt. Ze ijsberen over het podium. Op een troon, in het midden, zit MANO

[REGIE: ook voor die troon vind je een tutorial de knutselmap]

Mano is de leidersfiguur van Maneraad. Voor de rest is iedereen druk bezig met verschillende taakjes. Iemand is kussens aan het opkloppen, iemand anders veegt...

## MANO

VERGADERING!

Iedereen laat zijn/haar taakje vallen en komt snel samen, gaat zitten op de kussens die in een cirkel rond Mano liggen. Een (kleine), stuntelige Manerader (WULPJE) loopt nog verder over het podium, armen uitgestoken naar voor. Hij vindt duidelijk de plek niet waar Mano en de rest samenzit.

WULPJE

Ik zie niks!

Mano zucht.

MANO

Hier!

Wulpje voegt zich toe bij de rest van de hoop.

MANO

Je hebt weer te lang in de zon gelopen, zeker? Heel je nachtzicht om zeep! In 't vervolg blijf je in je bed 's nachts.

WULPJE

Oke...

MANO

Nu iedereen zit, vertel mij eens. Zeg het mij! Om de beurt, kort en krachtig! Start!

RAAF

Koning Mano, mijn taak is klaar! De lakens zijn gewassen, helemaal fris! Bij eentje is er wel iets misgelopen...

Raaf haalt een laken boven dat roos is uitgeslagen... Hij houdt het voorzichtig voor zich.

RAAF

Ik zal wel een nieuw gaan kopen.

Mano zucht weer.

MANO

Gooi dat maar weg, zo'n felle kleur kunnen we hier wel missen. Voor de rest, goed werk Raaf. Nog iemand?

ASTER

Koning Mano, mijn taak is afgewerkt. De kussens in heel het kasteel zijn opgeklopt en opgeschud! Maar...

MANO

Maar wat?

ASTER

Maar er is wel weer een kussen  
verdwenen...

Op dat moment komt NACHTEGAAL de raad binnengewandeld, aan een rustig tempo.

MANO

(ironisch)

Bedankt dat je er ook weer bij  
wilde zijn, Nachtegaal.

Nachtegaal danst een beetje rond. Terwijl alle andere Maneraders snel en vlot spraken, spreekt Nachtegaal trager minder monotoon.

NACHTEGAAL

Oh, graag gedaan hoor papa.

Nachtegaal zet zich neer, maar wiegt nog steeds een beetje heen en weer.

MANO

Het is niet omdat je de  
troonopvolger bent dat je mag  
doen wat je wilt! Als er iets ons  
systeem in de war brengt, zijn  
het laatkomers. Aster, wat zei je  
over een gestolen kussen?

ASTER

Bij de telling ontbrak er weer  
een... Het kan kwijt zijn,  
maar...

MANO

Ik weet goed genoeg wie er achter  
die aanval zit! En jullie weten  
het ook. Ze worden gevaarlijker,  
het wordt erger en erger.

RAAF

Gevaarlijke gangsters!

NACHTEGAAL

Krijsend krapuul!

WULPJE

LELIJKE LAFAARDS

MANO

Dat vreselijke... Zonnewacht.

Er gaat een rilling door iedereen. Wulpje begint hysterisch te huilen [REGIE: Mag voor komisch effect echt heel erg overdreven zijn. Iedereen anders valt stil.]

MANO  
Kalm, Wulpje.

ASTER  
En er is meer, Koning Mano.  
Ondertussen kan al de helft van  
ons bijna niet meer deftig  
slapen. Dat gegil, gekrijs van  
Zonnewacht, dat zij...zingen  
noemen... (er gaat een rilling  
door alle Maneraders) houdt ons  
uit onze slaap!

MANO  
Ik ben ze stilaan kotsbeu..

-----  
Begin Song 1: Maneraad

Refrein  
(iedereen)  
Wij zijn Maneraad  
Wij zijn wakker in de nacht  
We leven in de maat  
Ons ritme, onze kracht

Wij zijn Maneraad  
De heersers van de nacht  
Tot Mano slapen gaat  
En ons bedje op ons wacht

Strofe 1  
Al sinds 't begin van ons bestaan, weet iedereen waar we  
voor staan  
Een volk met regels en wetten, ja die vormen de maquette  
Van ons lakenfort, ons thuis, met 1000 kussens als huis  
We maken korte metten met problemen die ons beletten  
onze wetten na te leven. Want waar wij altijd naar streven,  
Sinds 't begin van ons bestaan, dat alles vlot kan gaan  
Met onze regels, onze wetten. Zo kunnen wij werk verzetten  
En niet om op te scheppen, maar wij kunnen als de  
beste rappen.

Iedereen kent hier zijn taken en bemoeit zich met z'n  
eigen zaken  
Lakens wassen, lakens plooiën, stof weghalen,  
sterren strooien  
Kussens kloppen, forten bouwen, alle handen uit de mouwen  
Plannen maken, fort bewaken, ja iedereen kent zijn taken

Er zit een koning op de troon, Machtige Mano draagt de kroon  
Hij staat hier aan de macht en heeft al onze wetten bedacht  
Maar hij doet dit niet alleen, hij heeft drie wijzen om  
zich heen:  
De Verlichters houden de wacht, ze laten ons zien in de nacht  
(de Verlichters)  
Er is één ding dat wordt veracht: de zotten van Zonnewacht

Refrein

## Strofe 2

(de Verlichters)

Naar 't schijnt weten wij over Zonnewacht heel veel

(Verlichter 1)

Ze schijnen een vieze kleur te hebben: ja, knalgeel!

(Verlichter 2)

't schijnt dat zij alleen snot, kuikens en citroenen eten

(Verlichter 3)

ze zijn schijnbaar zo dom dat ze normaal voedsel vergeten

(de Verlichters)

Ze schijnen veel te schijnen en al dat schijnen maakt  
ons scheel

(Mano)

Wacht even, stop met spreken, hoor wat ik jullie vertel

Ze zijn wel geel maar dat komt door hun rottende vel

van citroenen weet ik niks, maar ik verzeker jullie wel

als ze de kans krijgen vreten ze ons op, en snel

Het zijn zij die mij en jullie altijd wakker houden  
vanaf dag één dat we ons fantastisch fort hier bouwden  
klinkt hun schrill geschreeuw, gek gekrijs, dat maakt ons zot  
Houd één oog open, dag en nacht, of Zonnewacht maakt  
ons kapot!

Refrein

Bridge

Maar ons ritme gaat kapot, dat heeft Zonnewacht verbrod

Onze nachten zijn te kort in ons mooie lakenfort

We voelen ons bedot in een afgrijselijk complot

Zonnewacht dat met ons spot, door vieze Senna, hunne God

Daarom is er een groot verbod voor dat krapuul vol met snot

Refrein

Wij zijn Maneraad

Wij zijn wakker in de nacht

We leven in de maat

Ons ritme, onze kracht

Wij zijn Maneraad

De heersers van de nacht

Tot Mano slapen gaat

En ons bedje op ons wacht

Steeds later dan verwacht

Ons bedje dat op ons wacht

Steeds later dan verwacht

Iedereen staat stil op het podium nog na te tikken op het  
ritme van de metronoom. Nachtegaal verplaatst zich naar het  
midden van het podium en zingt ook een refrein, maar ZINGT nu  
echt.

## NACHTEGAAL

Wij zijn Maneraad

De heersers van de nacht

Tot Mano slapen gaat

En ons bedje op ons wacht...



[REGIE: Het laatste stuk van dit nummer wordt gezongen in melodie. Dit moet dus duidelijk genoeg verschillen van de rest van het nummer. Nachtegaal doet dit onbewust. Alle andere Maneraders vallen intussen stil en staan vol verbazing naar Nachtegaal te kijken ]

Einde song 1

-----

Het lied valt stil. Nachtegaal valt ook stil.

MANO

Wat...heeft dat te betekenen? Wat is dat vreselijk geluid?

NACHTEGAAL

Ik wist niet... dat ik kon... zingen (dezelfde rilling gaat weer door de aanwezige Maneraders).

RAAF

Die is een van hen! Van Zonnewacht!

NACHTEGAAL

NIETES!

WULPJE

Hoe verklaar je anders dat jij als enige dat lelijke zanggeluid maakt? Net als zij?!

RAAF

VERRADER!

IEDEREEN

GEZANG HOORT HIER NIET THUIS  
AL WIE ZINGT MOET UIT ONS HUIS

[REGIE: Er kan op het podium een groep gevormd worden aan de ene kant, en Nachtegaal er tegenover aan de andere kant. Aster kan er nog even tussenin staan.]

ASTER

Rustig iedereen, zat er niet gewoon iets in Nachtegaals keel ofzo?

NACHTEGAAL

Ja, ja! Er zit iets in mijn keel... Ik voel mij ook wat ziek...

Mano onderbreekt Nachtegaal.

MANO

VERLICHTERS!!!